

# LUXURY AFICIONADOS

THE ESSENTIAL LUXURY GUIDE

BILSHOW I  
GENÈVE 2019

DE SPRØDESTE NYHEDER FRA  
DE STØRSTE LUKSUSMÆRKER

NYRENOVERET  
**PALÆDRØM**  
I CHARLOTTENLUND

LUKSUS  
**SAFARI**  
I KENYA

DE SMUKKESTE  
FORLOVELSESRINGE  
SÅ ER DET NED PÅ KNÆ, DRENGE

**SÆT KULØR  
PÅ FORÅRET**  
STÆRKE FARVER PRÆGER MODEN

**LUKSUS  
KØKKENER**

STORT TEMA MED FOKUS  
PÅ SMUKT DESIGN OG GODT  
HÅNDVÆRK

DKK 150



9 788799 507504

APRIL 2019 · ISSUE 56



# Out of Africa

Den danske globetrotter og eventyrer Iver Rosenkrantz har i de seneste 13 år boet i Afrika for at specialisere sig i ædelsten, smykker og minedrift. Når han skal slappe af, tager han på safari i Kenya, hvor natur og store oplevelser går hånd i hånd.

Tekst og foto IVER ROSENKRANTZ

**J**eg vågner, i samme øjeblik hjulene på den lille propelmaskine rammer jorden med et bump. Støvet rejser sig i en rødlig sky bag os, mens vi hopper og danser ned mod et skur for enden af landingsbanen. Ved siden af skuret står en flagstang med et sort og hvidt flag i toppen, hvis funktion øjensynligt er at vise vindretningen samt at fremhæve bygningens officielle status.

Et grønt safarikøretøj ruller frem fra skyggen af et træ og kommer os i møde. Vores

guide, John, giver os en varm velkomst, hvorefter vi kører i retning af savanneområdet uden for afspærringen.

Få meter fra den lille landingsbane står to giraffer og nipper til et akacietræ, mens de uforstyrret følger os med et dovent blik. Længere fremme vrimler en flok antiloper over vejen efterfulgt af et par zebraer. Der hersker slet ingen tvivl om, at vi er kommet på safari fra første minut.

Vi fortsætter ind i noget skov, mens John oplyser os om, at ranchen Solio Lodge har den største koncentration af næsehorn i det østlige og centrale Afrika. Bestanden er på mere end 300 hvide næsehorn og ca. 100 sorte næsehorn. Derud-

”De næste 20 minutter oplever vi, hvor fantastisk og grusom naturen kan være på en og samme tid”

over er der løver, bøfler samt en masse forskellige typer antiloper. Det lyder bestemt ikke til at blive et par kedelige dage.

**I en verden**, hvor næsehornet er tæt på at være uddødt, føler man sig i den grad privilegeret over at kunne komme så tæt på denne mærkværdige skabning. Den er virkelig et fascinerende og ikke mindst bevaringsværdigt levn fra urtiden, der bør opleves i dets eget element.

Solio Lodge ligger i godt 2.000 meters højde, så det bliver sjældent for varmt til at sidde på toppen af safarikøretøjet og nyde udsigten over de åbne savanneområder, de grønne akacieskove og de livlige sumpområder. Det er rent 'Out of Africa', og man kan næsten ikke holde fingeren fra knappen på kameraet, for alt er billedskønt. I de fleste tilfælde er dyrene så rolige, at man kan komme helt tæt på.

Vores lodge består af en moderne stråtekt hovedbygning, mens gæsteværelserne er fritstående separate bygninger; hver især med stilfuld indretning, pejs og store vinduespartier ud mod en grøn have og et åbent græsningsareal, hvor vilde dyr fra tid til anden passerer.

**Løverne i Solio** har specialiseret sig i at jage bøfler. Under et af vores tidlige 'game drives' er vi så heldige at få øje på en flok løver. Det er helt tydeligt, at de er på jagt. Deres opmærksom-

hed er rettet mod en stor flok bøfler, som vi netop har passeret på vej ind i skoven. I skjul af nogle store træer sidder løverne med deres blikke rettet mod bøflerne, der ganske uanede går og græsser i det fri nogle få hundrede meter væk.

Pludselig tager den største af løvinderne føringen og sniger sig frem gennem det gule græs med bugen trykket mod jorden. Resten af flokken holder sig på passende afstand, men følger med fra buskadset. Løvinden når ind på 60-70 meter, før bøflerne aner uråd og flygter i en støvsky. Løvinden og et par af de største løver i flokken er lige i hælene på dem, og snart får de afskåret en stor tyr, der gør front mod løverne og tager kampen op mod de blodtørstige jægere.

De næste 20 minutter oplever vi, hvor fantastisk og grusom naturen kan være på en og samme tid. Den store bøffeltyr kæmper for sit





liv, og løverne for deres måltid. Deres fascinerende evne til at samarbejde og konstant supplere hinanden resulterer i, at bøflen til sidst må give efter og tage sit sidste åndedrag.

Nu begynder en fest uden lige. Løveungerne, der stadig er for unge til at jage, bliver hentet af deres mor og ankommer med stor begejstring til den døde bøffel, der allerede er ved at blive parteret af flokkens ledende medlemmer.

Det er naturen i sin rene og barske enkelthed. Livet og døden på savannen. Det er en af de største naturoplevelser, jeg har haft i de 13 år, jeg har tilbragt i Afrika.



”Dette er det ægte Afrika – vildt, utæmmet og storslået”

går ned for at iføre os passende påklædning. Vores værelse minder om et luksuriøst beduintelt med muret badeværelse og en skøn pool til afkøling. Fra vores terrasse har vi direkte udsigt op langs floden, hvor elefanter og antiloper søger ned for at drikke vand.

Da vi ankommer til landsbyen, er festlighederne på deres højeste. Der bliver danset og sunget i ét væk, og alle er iført farvestrålende, traditionelle klæder og udsmykninger. Mændene har fjerbesatte hovedbeklædninger, mens kvinderne har enorme perlehalssmykker, der indgår som en rekvisit i dansen. Vi bliver præsenteret for den unge brud, der opholder sig i en stråtækt hytte sammen med et par af de ældre kvinder indtil den forestående ceremoni. Vi er de eneste gæster, der ikke er medlemmer af stammen, så alle kommer for at hilse på, og vi bliver behandlet som eksklusive æresgæster.

**Efter en fantastisk** morgen langs floden, hvor vi bl.a. støder på en flok gerenuk-antiloper, sadler vi et par kameler →

A



Iver Rosenkrantz cruiser gennem Kenya.



### FÆRDIGE PAKKEREJSER

The Safari Collection tilbyder skræddersyede safarier i Kenya med guider og transport med fly eller bil. Gruppen har fire eksklusive lodges, som hver især byder på en unik side af landet.

En af de fire lodges er Solio på ca. 10.000 hektar, som er omgivet af yderligere 20.000 hektar privat ranch. Aktiviteterne tæller natsafari, helikopterture til Mount Kenya, ørredfiskeri i Aberdarebjergene, ridning og mountainbiking. Ud over Solio, Sasaab og Sala's Camp er Giraffe Manor i Nairobi en del af lodgegruppen.

[www.thesafari-collection.com](http://www.thesafari-collection.com)



Solio Lodge

og rider mellem bjergene på udkig efter elefanter. Et par bavianer laver et farligt spektakel over en stor krokodille, der har sneget sig op på sandbanken på den modsatte flodbred. Ophidsede kaster de sig rundt i trætoppene, mens de skælder ud på den halvsovende krokodille, der under ingen omstændigheder viger sin plads i eftermiddagssolen.

Efter et par timer når vi frem til et plateau med søjleformede bjerge. Solen er på vej ned, og temperaturen er nu ganske behagelig. Vi klatrer op på toppen af et af bjergene, hvor vores krigere har gjort klar med gin og tonics og puder. Herfra nyder vi den mest fortryllende solnedgang i Afrikas historie, mens vi føler os som de heldigste mennesker på jorden.

**Bedst som vi tror**, at Kenya ikke kan have mere at byde på, lander vi i Masai Mara. Der er travlhed på den støvede landingsplads, der er den mest moderne, siden vi forlod Nairobi. En blanding af safarigæster, masaikrigere og kakiklædte guider myldrer rundt mellem hinanden. Vores nye guider er to masaikrigere, der hurtigt finder os i mængden af nyankomne gæster og fører os over til en truck. Få minutter efter at vi har forladt lufthavnen, støder vi på store flokke af gnuer og

zebraer. Det er åbenbart begyndelsen af 'the great migration', hvor millioner af gnuer og zebraer trækker fra Masai Mara til Serengeti i Tanzania i deres søgen efter frisk græs. Landskabet har igen skiftet karakter, og de åbne vidder giver mulighed for at spotte dyrene på lang afstand.

**Efter 40 minutter** ankommer vi til Sala's Camp, der er en charmerende teltlejr ved floden, hvor flodheste kommer op for at græsse i løbet af natten, og frække aber konstant hopper rundt i træerne.

Vores telt – hvis man da kan kalde det for et sådant – har to store soveværelser, to badeværelser med fritstående kobberbadekar på løvefødder, opholdsstue og pool på terrassen. De store panoramavinduer vender ud mod floden og sletten, hvor elefanter passerer fra tid til anden.

Ved solnedgang mødes man til drinks omkring bålet, inden midt dagen bliver serveret.

Her er så dejligt, at vi beslutter os for at nyde eftermiddagen i lejren og dase i solen. Der er et fint lille motionsrum, hvilket godt kan være tiltrængt efter alt for meget god mad og tilhørende drinks.

Safarilivet er ikke det værste, og en uge med The Safari Collection er en god måde at opleve det på. ■

# A